

NYHETER · ÖSTERÅKER-VAXHOLM

Nu kan du skaffa en lya på slottet

OMGJORT. 1700-tals herrgård blir lägenhetshus

ÖSTERÅKER

Vill du bo riktigt pampigt kan du numera köpa lägenhet i Östanå slott. Åtta lägenheter är till salu, från tvårumslägenheter till en flott femrummare på hela 192 kvadrat.

Första advent klippte kommunstyrelsens ordförande i Österåker, Michaela Fletcher (M) bandet till de första åtta lägenheterna i Östanå slott. Bakom projektet att bygga om 1700-talsherrgården till bostadsrätter står Åkersbergabon Jens Lackmann och fastighetsbolaget Östanå Real Estate som köpte slottet 2015.

– Så här efter pandemin kan vi se att människor både vill och kan flytta ut från storstäderna och ändå be-

hålla livskvaliteten genom att jobba hemifrån, säger han i ett pressutskick.

Utgångspriset för den minsta lägenheten, en tvårummare på 52 kvadratmeter, är 5,2 miljoner kronor. Den största på 192 kvadrat bjuds ut för 19,2 miljoner. I köpet ingår bland annat kakelugnar och fin utsikt över slottsparken. I mäklarbeskrivningen kan man också läsa att bostäderna har bergvärme och att fönstren försetts med energiglas.

Eluttag av bakelit

Restaurering och ombyggnad har utförts i samarbete mellan arkitektfirman Andreas Martin-Löf och en byggnadsantikvarie. I beskrivningen kan man läsa att ”alla vackra originaldelar som har gått att

bevara har konserverats och restaurerats på ett ytterst varsamt sätt” och att detaljer som strömbrytare och eluttag är av klassisk svart bakelit för att passa in.

Förutom lägenheterna i huvudbyggnaden ska det även bli bostadsrättsradhus i de två flygelbyggnaderna. Det finns även planer på att bygga ett antal friliggande villor och parhus sydväst om slottet.

Jens Lackmann är den andre ägaren sedan familjen Boström sålde Östanå 2006. Östanå hade då varit i familjens ägo sedan mitten av 1800-talet. Från 1863 ägdes Östanå av Erik Gustaf Boström som i två omgångar runt sekelskiftet var Sveriges statsminister.

Fredrik Sjöquist



BANDKLIPPNING. Michaela Fletcher (M) gillar att inviga saker. Här med Jens Lackmann.

FOTO: FREDRIC AHLQVIST



SLOTTSMILJÖ. Östanå slott har anor från 1400-talet, brändes av ryssarna 1719 och återuppbyggdes i slutet av 1700-talet.

FOTO: NICLAS MAGNUSSON

Östanå slott

- **Gården Östanå** ägdes 1433 av Anders Isaksson Banér och gick sedan i arv inom släkterna Banér, Bååt, Fleming och Wrede.
- **På 1680-talet** uppfördes en pampig huvudbyggnad av trä som finns avbildad i Erik

Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna.
● **1719 brändes** Östanå under rysshärjningarna. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 1790-talet.

KÄLLA: WIKIPEDIA



RENOVERAT.

När familjen Boström sålde slottet 2006 var det förfallet.

FOTO: BJÖRN BERNSTRÖM



MYSIGT.

Hyfsad takhöjd är det också.

FOTO: BJÖRN BERNSTRÖM